



Ivonne Gentle is op zoek na stervende dierbaren sinds ze zes jaar oud was, toen de eerste van haar drie zussen overleed aan kanker ... schrijft Julienne du Toit .



Wat andere mensen vermijden, zoekt ze uit. Ivonne confronteert het ergste wat de mensheid te bieden heeft: wreedheid, harteloosheid, hersenloos lijden. Toch blijft ze onverschrokken en begroet elk moment met dankbaarheid.

"We zijn surrogaat moeder en vader voor degenen die niemand hebben," legt ze uit. "Het is onze passie om mensen te helpen die ziek zijn en in nood."

Gentlecare is een laatste redmiddel, gefinancierd door de Britse familie Thomas, lokale donoren, kerken, boerenvrouwen en de verkoop van branded emailware.

Degenen die nergens anders heen kunnen en niemand anders hebben om voor hen te zorgen, lijken hier te eindigen. Zoals hun duidelijk englossy brochure zegt:

"Patiënten krijgen drie voedzame maaltijden per dag, een schoon bed, attente zorg en liefde. Zij die overlijden, doen dat met waardigheid en de wetenschap dat zij gewaardeerd en geliefd zijn. Anderen maken opmerkelijke gezondheidsvorderingen."



Ivonne vertelt de schrijnende verhalen van patiënten van vroeger en nu op een respectvolle maar factament manier. Een jonge jongen werd gevonden na mishandeling van een schildpad en werd zo hevig geduwd dat hij viel en zijn nek brak. Hij is nu verlamd en heeft ook een been verloren.

Een gevangene met 90% brandwonden op zijn lichaam werd afgezet bij Gentlecare. Net als een beroerte slachtoffer, die kwam buck-naakt. Twee pre-tiener jongens met genetische gebreken, waaronder gigantisme en ernstige autisme (afgewezen door 62 andere instellingen) zijn hier.

Een jonge man zonder tong werd gevonden in een uitgebrand huis in Kimberley en hierheen gebracht. Een boer werd een dakloze zwerver, was betrokken bij een zeer ernstig ongeval en heeft nu een hersentumor en een bed bij Gentlecare.



Een deel van Gentlecare's fondsen komt uit de verkoop van branded emailware, verkocht op bepaalde padstalle.

"Oh, ik kan je veel trieste verhalen vertellen. En ik kan overleven en er doorheen komen. Maar wat ik niet kan accepteren is de politiek. We verdienen het allemaal om gelijk en waardig behandeld te worden."

Ze put haar kracht uit de Bijbel, Moeder Teresa en gebed. Ze houdt op haar gezond verstand door haakvideo ingewikkelde doilies, hoe moeilijker hoe beter.



En natuurlijk zijn er hartverwarmende verhalen, zoals die van een oude man genaamd Frik, die op een dag met een beroerte op de stoep viel. Hij werd naar het provinciale ziekenhuis van Boksburg gebracht zonder contactgegevens of identiteitsbewijzen. Hij was een verloren man.

Op één of andere manier, lijken wonderen zichtbaar te worden als iemand Ivonne echt nodig heeft. Een vriend was in staat om Frik te vinden en naar Britstown te brengen. Fysiek verbeterde hij. Maar mentaal werkte hij gewoon niet mee", zegt Ivonne.

Op een dag mompelde hij iets over hoe hij "zijn kind" miste. Het bleek dat het kind zijn hond was, die nu werd verzorgd door burens. Het was een humeurige Schnauzer genaamd Asjas. Iemand regelde een lift voor de hond naar Britstown,

"De dag dat ze herenigd werden, huilde iedereen. Het was het meest ongelooflijke ding om te zien. Vanaf dat moment verbeterde Frik drastisch. Asjas slaapt onder zijn bed."

E-mail: ivonnegentle@telkomsa.net

Gentlecare ligt aan de hoofdweg van Britstown, tegenover het prachtige Transkaroo Country Lodge Hotel.