

# Jezus leren kennen in de twijfel

## *Het verhaal van de ongelovige Tomas*

Een keer komt Jezus bij de leerlingen, wenst hen vrede en laat zijn wonden zien. Op die dag is Tomas niet bij de leerlingen. De andere leerlingen vertelden hem wat er gebeurd is, maar Tomas gelooft hen niet. Hij zei dat hij het pas zou geloven als hij zelf de wonden van Jezus zou zien en voelen. Een week later komen de leerlingen weer bij elkaar, dit keer is ook Tomas erbij. Opeens staat Jezus weer tussen hen, wenst hen vrede en laat aan Tomas zijn wonden zien. Tomas raakt de wonden aan en dan gelooft Tomas wat er gebeurd is.

## In de Bijbel

Het verhaal van de ongelovige Thomas vindt je in de Bijbel terug in:

- Johannes 20, 19-29

## In de kinderbijbels

Dit verhaal wordt ook in de volgende kinderbijbels verteld:

- Prentenbijbel
- De schat in ons hart (Els te Paske)

## Liedjes (onder andere te vinden op Youtube)

- Van donker naar licht

## Knutsels/Activiteiten

- **Herkennen:**

Tomas herkent Jezus als hij de wonden van Jezus ziet. Hij weet dat alleen Jezus deze wonden heeft. Heb jij iets waar anderen jou aan kunnen herkennen? Waar kan jij je ouders/broers/zussen aan herkennen?

- **Blindemannetje: wie ben ik?**

Het bekende spelletje: je speelt het met meerdere personen. Een persoon krijgt een blinddoek voor. Er gaat iemand voor de geblinddoekte persoon staan. Een derde persoon vertelt wie er voor de geblinddoekte persoon staat. Geloof je dat? Ja, dan mag de blinddoek af. Nee, dan mag je voelen wie er voor je staat, herken je degene?

- **Blindemannetje: vertrouw je mij?**

*Dit speel je met in ieder geval twee personen. De een doet een blinddoek voor, de ander zoekt iets op in de kamer, neemt dat mee en zet dat voor zich neer. Hij/zij zegt wat het is. Nu moet degene die een blinddoek om heeft kiezen: geloof je dat degene voor je de waarheid heeft gezegd? Ja, dan knik je en doe je de blinddoek af. Nee? Dan mag je het voorwerp voelen en op die manier 'kijken' of de waarheid is gezegd. Tip: je kan het ook met proeven van eten doen. Geloof je dat er pindakaas op de lepel zit? Of moet je het even proeven?*

- **En nog een kleurplaat:**

