

Jezus leren kennen in afwezigheid

Maria ontmoet Jezus bij het graf

Drie dagen na de graflegging gaan de vrouwen, waaronder Maria Magdalena naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. De steen ligt niet meer voor het graf en in het graf liggen alleen nog maar de doeken waar het lichaam van Jezus in gewikkeld was. Als ook Petrus en Johannes gezien hebben dat het graf leeg is, gaat iedereen weg. Alleen Maria Magdalena blijft achter. Zij ontmoet een man waarvan zij denkt dat hij de tuinman is. Maar als hij haar bij haar naam noemt, herkent ze hem en ziet ze dat het Jezus is die is opgestaan.

In de Bijbel

Het verhaal van Maria Magdalena bij het graf vindt je in de Bijbel terug in:

- Matteüs 28, 1-10
- Marcus 16, 1-11
- Lukas 24, 1-12
- Johannes 20, 1-18

In de kinderbijbels

Dit verhaal wordt ook in de volgende kinderbijbels verteld:

- Bijbel voor kinderen (Marianne Busser en Ron Schröder)
- Kijkbijbel
- Prentenbijbel
- Op weg (Baukje Offringa)
- De schat in ons hart (Els te Paske)

Liedjes (onder andere te vinden op Youtube)

- Van donker naar licht
- De heer is waarlijk opgestaan
- Weet je dat de lente komt
- De vrouwen hebben het gezien (Bron: Samenleesbijbel)

Knutsels/Activiteiten

- **Van een oud t-shirt naar een nieuw tasje:** We leren ons oude t-shirt op een nieuwe manier kennen, net zoals de leerlingen Jezus op een nieuwe manier gaan leren kennen.

Benodigdheden: oud t-shirt, schaar, eventueel textielstiften (om het tasje verder mee te versieren)

Op dit filmpje zie je hoe je deze knutsel moet doen:

https://www.youtube.com/watch?v=yhU_TJTjnc8

Bij het strookjes knopen: knoop een strookje van de voorkant aan een strookje van de achterkant, de tegenover elkaar liggende strookjes.

- **Herkennen:**

Maria herkent Jezus pas als hij haar naam heeft gezegd. Is het jou ook wel eens overkomen dat iemand naar je zwaait of iets tegen je zegt en dat je denkt: hoe kent die persoon mij? Of: ik herken deze persoon wel, maar ik weet even niet meer hoe hij/zij heet. En als diegene dan zijn naam zegt of vertelt waar hij/zij jou van kent, herken je ze dan wel weer?

- **Jouw naam?**

Wat is jouw naam? Gebruiken jouw vrienden altijd precies deze naam als ze wat tegen je willen zeggen of noemen ze je ook wel eens anders? Hoe dan? Vind je dat leuk? Gebruiken je ouders ook weleens de naam die jouw vrienden gebruiken? Zou je dat leuk vinden?

- **En nog een leuke kleurplaat:**

