

## Dwars door het water

### In de bijbel

In de Bijbel vindt je dit verhaal in het boek Exodus vers 14: 5-31.

Het vertelt het verhaal van het volk van Israël dat na de laatste plaag vertrokken is uit Egypte. Op dat moment krijgt de Farao spijt en besluit met het leger het volk achterna te gaan. Aangekomen bij de zee, voelt het volk zich verraden en opgejaagd door de naderende farao.

Maar geleid door God zorgt Mozes ervoor dat de zee zich opeens in een droog pad vormt. Veilig komt het volk van Israël aan de overkant. Wanneer de Farao en zijn Leger de zee willen doorkruisen, sluit deze zich weer. Zowel de farao als zijn leger, iedereen komt om.

### In kinderbijbels

Het verhaal van dwars door het water wordt in de volgende kinderbijbels verteld:

- *Bijbel voor kinderen, Ron Schröder en Marianne Busser*
- *Op weg, Baukje Offringa*
- *Schat in ons hart, Els te Paske*
- *Kijkbijbel*
- *Prentenbijbel*

### Liedjes

- *Waterlied voor Mozes*
- *Diep diep diep als de zee, opwekking kids 68*
- *Hoe kwam Mozes door de rode zee, Zingen is leuk.*
- *Een rivier vol van vrede*

### Knutsels/Activiteiten

- *Zie de twee bijlagen.*